

# VOETBAL, IETS VOOR JOU?

Ben je graag buiten?  
Hou je van (fysieke) sport?  
Speel je graag samen met vriendjes?  
Dan is voetbal waarschijnlijk echt iets voor jou!



Vanaf de dag dat je 5 jaar wordt, ben je welkom in onze club! En ja hoor, ook meisjes zijn welkom! Zij worden over enkele jaren misschien wel de sterkhouders van ons dames elftal!

Schrijf vrijdag avond, 4 mei 2012 alvast in je agenda! Dan organiseren wij een initiatie-avond van 18h00 tot 20h00. Je kunt dan komen kijken hoe het er in onze club aan toe gaat!

**Doe sportieve kledij en sportschoentjes aan** (eventueel al voetbalschoentjes en scheenbeschermers) **en je kunt zelfs een echte training meedoen!**

Van ±18h05 tot ±19h15 kun je meespelen. De ouders krijgen, terwijl ze toekijken, wat verdere informatie.

Na de training krijg je nog frietjes en een drankje en kun je inschrijven bij onze club!

## Wens je meer info?

Stuur een mailtje met naam, adres, telefoon/GSM en geboortedatum van je kind naar onderstaand mailadres en wij sturen je alvast onze infobrochure digitaal terug!

[Werner.kfc@skynet.be](mailto:Werner.kfc@skynet.be)

Waelbers Werner

011/62.25.85

